

Månedsnyt: Februar 2019

I februar havde vi mange skønne solskinstimer, og vi kunne nyde synet af flere små blomster, der piblede frem og gav forårsfornemmelser.

Solen nød vi med friske gåture, kaffe på terrassen og udendørs arbejde. Der er noget særligt dejligt over igen at mærke solens lune stråler efter vinteren.

Det dejlige vejr gav gode arbejdsbetingelser for serviceværkstedet, der sammen med Midgårds pedel begyndte at lægge an til en stor bålplads nede ved vores fodboldbane i haven. Det tegner godt, og vi glæder os meget til at kunne indvie den og byde på bålaftener.



I februar inviterede Sophiagård til diskotek. Vi tog danseskoene på og havde en festlig aften med vores gode venner i diskokuglens skær. Vi er heldigvis ret enige om, hvad der er festlig musik, og derfor kunne vi synge med på både Rasmus Seebach, Kim Larsen, Abba og MGP-hits.

Som det efterhånden er en tradition, var vi også til søndagsbowling i februar. Med gode arme og godt øjemål præsterede vi både strikes og spares og hev et par af vandrepokalerne med hjem. De pynter altid på værelserne indtil det er tid til søndagsbowling igen 😊

Februar har derudover budt på fejring af flere fødselsdage. Det er noget, vi aldrig bliver trætte af. Fødselsdage på Midgård er altid præget af god mad, kage, hygge, gæster og gaver - det er svært ikke at se frem til og glæde sig til!

I marts ser vi frem til at afholde fastelavnscafé i bageriet, diskotek på Midgård med spillemand Patrick og karneval på Elmehøjen. Det lyder allerede festligt!

Mange hilsner

Midgård